



## VERBONDENHEID EN VERTROUWEN

### VOLGENDE GENERATIE

Dit is de laatste informatiebrief over de kerkuitbreiding, nu het vernieuwde kerkgebouw op zondag 7 juni 2020 officieel in gebruik is genomen. Een gedenkwaardige dienst, waarin duidelijk zichtbaar werd dat er met het oog op de volgende generatie is gebouwd. Drie kinderen werden gedoopt, drie jongeren legden belijdenis van het geloof af en digitaal kregen kinderen van de zondagsschool een kerkbijbeltje en kinderen van KidCat een jongerenbijbel uitgereikt. Het thema 'De estafette van het geloof' n.a.v. Psalm 78:1-7 was goed gekozen. Het stokje van het geloof mag worden doorgegeven van generatie op generatie.

Openingshandeling was het terugleggen van de kanselbijbel op de vertrouwde plaats. Het boek werd anderhalf jaar geleden gesloten, weggehaald en veilig opgeborgen. Toch mocht het Woord elke zondag opengaan, eerst in de oudbouw, toen in de nieuwbouw en sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus volgen we de diensten, waarbij slechts een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, thuis. Al hebben we het kerkgebouw dan nog niet volledig kunnen benutten, er wordt al wel dankbaar gebruik van gemaakt. Zo ook tijdens de afscheids'receptie' van dominee en mevrouw Mijderwijk vanwege hun vertrek naar Putten. De vele warme woorden van gemeenteleden door middel van videoboodschappen, maakten het toch tot een persoonlijk gebeuren. Ook de afscheidsdienst kon thuis en in Het Anker door de moderne middelen van de techniek worden meebeleefd.

### BEELD EN GELUID

Terug naar de bouw, dit was de laatste grote klus: het aanbrengen van beeld en geluid. Een grote investering die beslist gedaan is met het oog op de toekomst. Je kunt het nu niet half doen, je moet vooruit kijken, innoveren. De streamer was het enige 'oude' dat we nog konden gebruiken, maar toen we deze de vrijdag voorafgaand aan de openingsdienst overzetten, begaf hij het. Er lopen onnoemelijk veel draden door het kerkgebouw, maar je ziet ze niet.



Alles is zó goed weggewerkt! Boven in de oudbouw, naast de buitenste balken is een extra goot gemaakt van 20 cm. breed die helemaal vol ligt met kabels. Ook het bedieningspaneel is mooi weggewerkt achter een houten afscheiding die volledig in stijl is met de houten kerkbanken. De akoestiek is geweldig! Ook in goed beeld is geïnvesteerd. Er zijn meerdere beeldschermen aangebracht: aan weerskanten van de preekstoel, in de consistorie, in het overflow-gedeelte en een klein scherm op de preekstoel en bij het orgel. Na de openingszondag is er nog gewerkt aan twee extra schermen in het gedeelte tegenover de preekstoel en een goed scherm in Het Anker.

### LICHT

De verlichting is ook erg mooi en functioneel geworden. Alles is dimbaar en er is alleen maar gebruik gemaakt van energiezuinige ledverlichting. De koperen kroonluchters blinken weer en zijn voorzien van mooie ledpeertjes. Bijzonder is dat alle lichtbronnen samen minder stroom verbruiken dan alleen al de voormalige oude schijnwerpers op de balken.

### BIJZONDERE MOMENTEN

- Het spannendste moment was de sloop van de toren. De berekening, bewapening, bekisting, alles was veel en lastig werk. Je zult maar twee dagen liggend moeten vlechten!
- Het moeilijkste moment was het moeten stilleggen van de bouw vanwege de vondst van de vele skeletten.
- Het mooiste moment de eenwording van oud en nieuw, toen 'de muur viel'.

Bijzonder was het feit dat de wekelijkse erediensten konden blijven doorgaan. Vaak was je er de hele week mee bezig om het werk zo te faseren, dat het op zondag weer mogelijk was om de gemeente in een schone, opgeruimde kerk te ontvangen.

### FOTOBOEKEN

Marja van Leeuwen maakt twee foto boeken van de werkzaamheden. Het eerste deel is al gereed om te bekijken. Wilt u het boek 'lenen', neem dan contact op met Marja: Tel. 0183-351663, e-mail: marjavanleeuwen1@gmail.com.

**Het ontbrak de initiatiefnemers niet aan ondernemingszin, moed en vertrouwen. De lijfspreuk van Willem van Oranje Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden werd meermaals geciteerd en vrij vertaald naar het Meerkerks: "Je moet ergens aan durven beginnen!"**

### BOUWEN IN VERTROUWEN

Verwonderd hebben we ons ook. Vaak als we dachten: "Hoe moeten we dit nu weer doen?", dan kwam er altijd een oplossing. Op een gegeven moment hadden we overal wat staan. In allerlei schuren en loods. De ruimte waar aan de kerkbanken en preekstoel werd gewerkt, was zelfs een geïsoleerde loods. Ideaal voor het hout en behaaglijk voor de vrijwilligers. Die loods kwam echt precies op tijd op ons pad. We hebben het vaak als leiding ervaren. Je merkte dat er altijd vertrouwen was. En bewogenheid. Het was echt bijzonder om met elkaar te bouwen aan dit Godshuis.

### BEDANKT!

Een woord van dank is zeker op zijn plaats. Bedankt, bedrijven die vaak symbolische bedragen rekenden en bijzonder gunnend waren in het beschikbaar stellen van materiaal, materieel en ruimte. Bedankt, iedereen die ons aanmoedigden, o.a. door (dagelijks) even aan te wippen of iets lekkers te komen brengen. Bedankt, alle gemeenteleden en anderen, die op welke manier ook hun steentje hebben bijgedragen, met opgestroopte mouwen, gulle giften of gevouwen handen. Bovenal dank aan God voor Zijn bewaring en hulp bij de bouw van de kerk en we vragen Zijn zegen voor de verdere opbouw van de gemeente.

### Weetje

Wat veel mensen niet weten is dat de volledige kerktoeren in de 19e eeuw tegen de weggehaalde vieringtoren aan gebouwd is. Een vieringtoren is een kerktoeren midden op de kruising van een kerk en kan dienen als klokkentoren. In feite hebben we nu, nu het onderste deel van de toren weggehaald is, opnieuw een vieringstoren.



nu mooi aan op de bouw. Ook wilden we eerst weten of het volume voldoende was om de gehele ruimte te vullen. Dit is gelukkig het geval, maar ondanks krachtige bespeling tijdens de afscheidsdienst is toch niet al het stof eruit geblazen. Als het orgel ontmanteld is, komt er tijdelijk een plaatsvervangend orgel. Verder komt er nog een gedenkplaat voor de herbegraven skeletten, op de vloer wordt nog op subtiele wijze de afdruk van de kerktoeren aangebracht en dan staat voor het komende winterseizoen het sauswerk van de binnenmuren van de oudbouw op de planning. Ook hopen wij nog een open dag en een tijdelijke expositie voor de opgravingen te regelen. Vanuit de kerkrentmeesters zal er nog iets georganiseerd worden voor de vrijwilligers. Helaas moet dit vanwege het coronavirus voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, maar dit wordt zeker niet vergeten.

### VRIJWILLIGERS

Door gebruik te kunnen maken van vrijwilligers hebben we heel veel kosten kunnen besparen. Maar dit staat achteraf bezien niet in verhouding tot de vele, waardevolle contacten die er zijn geweest en vriendschappen die zijn ontstaan. Geen onvertogen woord. Je hoefde maar te bellen en ze waren er. Zo'n 120/125 vrijwilligers hebben actief meegewerkt. Een groep 70+ers die er (bijna) dagelijks liep en een groep die (vaak achter de schermen) werkzaamheden op hun specifieke vakgebied heeft verricht. Want, er was wel een architect, maar ook veel gespecialiseerde vakkennis van vrijwilligers. Al heeft iedereen, zelfs de meest ervaren mensen, tijdens de bouw zoveel bijgeleerd! Ook de min of meer onervaren mensen overtroffen zichzelf, dat is zó mooi om te zien! Bijzonder was te ervaren dat mensen die eigenlijk vooraf 'tegen' waren, een mening die je natuurlijk mag hebben, gedurende de bouw steeds enthousiaster werden en er soms zelfs toe over gingen om actief mee te helpen. Het mooiste moment voor alle vrijwilligers was het verwijderen van de tussenwand. Toen pas konden we echt zien wat we gedaan hadden. Oudbouw en nieuwbouw werden een geheel. Hoe meer het eindresultaat zichtbaar werd, hoe lager de drempel en hoe meer mensen een kijkje kwamen nemen. Bij sommigen was er schroom, wat totaal niet nodig is, want het gebouw is net zo goed van hen als van ons. En we hadden een dagelijkse supporter, een oudere die iedere dag een ommetje maakte met zijn rollator. Als beloning krijgt hij nu stevast elke zondag een plekje in de kerk, zonder te hoeven reserveren (in coronatijd). Het waren overigens echt niet alleen gemeenteleden die interesse toonden, maar ook willekeurige voorbijgangers stapten regelmatig van de fiets en die nodigden we dan binnen. Iedereen was en is van harte welkom. Die betrokkenheid was echt fijn.

Maar natuurlijk is er nog veel meer gebeurd sinds het verschijnen van de vorige informatiebrief. De vloer in de kerk is eruit gehaald, vloerverwarming aangebracht, nieuwe tegels gelegd en de wand achter de preekstoel is afgewerkt. Deze wand is nagenoeg hetzelfde als de oude muur waar de preekstoel aan bevestigd was. Je ziet als het ware de contouren van de toren er nog in. De gerenoveerde preekstoel lijkt te rusten op de voet van marmer, maar is zwevend, je ziet niet hoe hij opgehangen is aan de muur. Een deel van de oude kerkbanken, allemaal gerestaureerd en bijgekleurd, werd in het nieuwe gedeelte geplaatst en de nieuwe bankkussens kregen een plaats in de kerkbanken. Ook kon de consistorie en dopelingenruimte overeenkomstig een eigentijds interieurplan van een stylist worden aangekleed. Het resultaat is stijlvol, tijdloos, maar niet overdadig.

### BIJNA KLAAR

Hoewel de kerk op het oog helemaal klaar is, zijn er zowel binnen als buiten nog wel wat kleine afwerkpunten. En wat grotere: in juli en augustus krijgt het orgel een grote schoonmaakbeurt. Dit stond al op de planning, maar sluit

### VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Ik heb me opgegeven, werd uitgenodigd en heb toen eerst wat hand- en spandiensten verricht. Nadat de consistorie was afgebroken, hebben we het grind afgegraven op de plaats waar de aanbouw zou komen. Daarna, het verhaal is bekend, werden er zoveel menselijke resten in de grond gevonden en dat ging zo lang duren, dat we de archeologen hebben geholpen met graven. Vaak lagen we op de knieën, ik zie de skeletten nog liggen. De eerste nacht heb ik daar echt wakker van gelegen. Eenmaal langer bezig, werd het wel interessant. De bouw lag vervolgens een halfjaar stil, precies in de tijd dat ik een zware operatie onderging. Gelukkig kon ik daarna weer aan de slag. Als je er veel loopt, dan denk je dat je erbij hoort. Elke dag zie of hoor je weer wat er de volgende dag moet gebeuren, daarom werd er ook vaak teruggevallen op de vrijwilligers die er bijna dagelijks liepen. Soms moesten dingen ook gewoon af. Wat we elke dag deden was opruimen, opruimen en nog eens opruimen. Je moet je werkplek glad houden. Dat is iets wat je van huis uit meekrijgt. Je moet je werk ook zien. En er was altijd wat te doen. We hebben wat afgesjouwd! Heel veel puin, vooral toen de toren is gesloopt, maar ook de zware eikenhouten banken en het steigerwerk versjouwd. Als er op zaterdag sterke jonge mannen kwamen, deden wij graag een stapje terug. Vooral dat steigerwerk was erg zwaar. Het was ook zoveel, want de kerk is me toch hoog! We hebben ook helemaal in de nok schoongemaakt en zelfs op de balken koffie gedronken. De koffie stond elke morgen om 8.00 uur al klaar. Het was altijd erg gezellig in de keet. Als je zoveel samenwerkt krijg je echt een band met elkaar en kan er ook een geintje worden gemaakt. Op een dag was ik mijn trouwring verloren tijdens de werkzaamheden buiten. Ik durfde bijna niet naar huis. Op de kop af was ik die dag 53 jaar verloofd. Iedereen hielp zoeken, maar de ring werd niet gevonden. Een paar dagen later werd ik thuis gebeld, of ik even met mijn vrouw wilde komen. Had een vrijwilliger een paar hobbyisten met een metaaldetector laten komen. Onder het oog van een koppel medevrijwilligers en onder het genot van een kop koffie met iets lekkers erbij, mocht mijn vrouw de ring weer aan mijn vinger schuiven. We waren opnieuw verenigd. Dat zijn leuke momenten. Ik kan echt zeggen dat ik blij ben dat ik het gedaan heb. En de kracht heb gekregen om het te kunnen doen. Maar, het is ook goed dat het nu klaar is.

### VEILIGHEID

We zijn als bouwcommissie dankbaar dat er geen ongelukken zijn gebeurd tijdens de bouw. Slechts wat schrammen is het enige letsel en de enige schade die is opgelopen door respectievelijk vrijwilligers en een bril. En een versleten kruiwagen. We hebben ons goed verzekerd voor al onze medewerkers, je wilt echt niet dat zij na zoveel inzet de dupe worden. Ook voor de toekomst is de veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd. We hebben nu een brandmeld- en ontruimingsinstallatie, een verplichting bij een pand van deze afmetingen. Ook komt er nog een nieuwe AED te hangen. En, er is gewerkt aan een hulpverleners- en ontruimingsplan. Daarom doen we nogmaals een oproep: ben je BHV'er en/of kun je met een AED overweg, werk je in de zorg en kun je assisteren als er onverhoopt medische hulp nodig is, laat het weten. We willen dit graag inventariseren en inplannen om ook op deze manier zorg te kunnen dragen voor elkaar.

### WIJ-GEVOEL

Terugkijkend is het een mooi project geweest. Het heeft het wij-gevoel versterkt. We hebben het echt met elkaar gedaan. Daarom noemen we ook geen namen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die meer verantwoordelijkheid hebben, maar die hebben zij ook echt gedeeld. Al doende moesten er steeds weer keuzes worden gemaakt en beslissingen genomen. Je krijgt echt voortschrijdend inzicht tijdens de bouw. Het was echt een sociaal gebeuren, zeker ook tijdens de koffie (met altijd gekregen koek). Niet zelden een geintje, maar soms gingen de gesprekken ook 'omhoog'. Toch kwamen de mensen echt om te werken. Soms werkten mensen samen die elkaar eerder helemaal niet kenden en hoe mooi is het dan als je vriendschappen ziet opbloeien. Vrijwilligers werkten ook altijd fijn samen met ingehuurde krachten. Kortom: 's Morgens fluitend naar het werk en 's avonds soms afgepeigerd naar huis. En maar stofhappen!

