

Orde van dienst voor zondag 2 mei 2021 om 9.30 uur in de Hervormde Gemeente te Meerkerk

Voorganger: Dhr. W. Meerkerk

Voorzang luisterlied: Ik zal er zijn (Sela)

Stil gebed

Votum

Zingen: Weerklank Psalm 138 vers 1 en 4

Ik zal met heel mijn hart uw eer
bezingen, HEER, U dank bewijzen.
Al staan de goden om mij heen,
HEER, U alleen, U blijf ik prijzen.
Ik buig mij naar uw tempel neer,
uw naam en eer zal ik verhogen.
Uw trouw en goedertierenheid
zal ik verblijd met psalmen loven.

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt U mij leven.
Hoe ook de toorn mijns vijands brandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De HERE is getrouw en sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, wil bijstand zenden.

Lezing van de wet

Zingen: Psalm 119 vers 82

Ik haat bedrog en valsheid van gemoed,
'k Heb in mijn hart een gruwel van die zonden;
'k Bemijn Uw wet, die mijne ziel behoedt.
Ik loof, o HEER, aan Uwen dienst verbonden,
U zevenmaal des daags, om al het goed
En 't recht, in Uw gerechtigheid gevonden.

Gebied om de Heilige Geest

Schriftlezing Openbaringen 1 vers 9 t/m 20 en 2 vers 12 t/m 17

Zingen: Psalm 21 vers 4 , 5 en 13

Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!

Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht;
Zo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen;
Zo wordt Uw heerschappij en macht
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.

Preek Openb. 2:12-17 “Een brief van de Vorst van Pasen aan Zijn gemeente in Pergamus”.

Zingen: Psalm 89 vers 7 en 8

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Israels God gegeven.

Dankgebed

Collecte

- 1^{ste} collecte is bestemd voor het Diaconaal Maatschappelijk Werk.
2^{de} collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
3^{de} collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.



Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk AV is een samenwerking van kerken in de regio en biedt professionele psychosociale hulp en ondersteuning aan alle inwoners. De overtuiging dat God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer.

We zetten vakkennis en deskundigheid van de hulpverleners van stichting Schuilplaats in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen om hen te helpen nieuw perspectief te zien.

De begeleidingsgesprekken vinden vooral plaats op eigen locatie in Sliedrecht en bij gemeentelijke sociale teams.



www.dmw-av.nl

Slotzang: Weerklank lied 364 vers 1 en 2

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Zegen

Zingen: Wilhelmus vers 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.